



ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΥΛΙΗ

Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Περιστερώνας
Έτος Κ' Τεύχος 224 Αύγουστος 2025



Αύγουστος 2025

i

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

(1898-1959)

Ο Άγιος Ιωσήφ ό Ησυχαστής λεγόταν Φραγκίσκος Κότης κατά κόσμον. Γεννήθηκε στὸ νησὶ τῆς Πάρου στὶς 12 Φεβρουαρίου 1897. Ήταν τὸ τέταρτο παιδὶ ἀπὸ τὰ ἐφτὰ τῆς πολύτεκνης οἰκογενείας τοῦ εὐσεβοῦς ζεύγους Γεωργίου καὶ Μαρίας Κότη. Ἐπειδὴ ἦταν πολὺ



φτωχοί, ὁ Φραγκίσκος ἀναχώρησε ἀπὸ τὴν Πάρο γιὰ νὰ ἔργαστεῖ στὸν Πειραιά, σὲ ἡλικίᾳ 15 ἑτῶν. Ἐργάστηκε ως ἔμπορος γιὰ νὰ στηρίξει τὴν οἰκογένειά του οἰκονομικῶς. Ὅταν ἔκλεισε τὰ εἰκοσιτρία του χρόνια ἀρραβωνιάστηκε μὲ μία εὐσεβῆς κοπέλα, καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀρραβώνα ἦταν πολὺ προσεκτικὸς καὶ δὲν κράτησε μήτε τὸ χέρι τῆς ἀρραβωνιαστικιᾶς του γιατὶ ἀγαποῦσε πολὺ τὴν ἀγνότητα.

Μία μέρα εἶδε ἔνα ὅραμα μὲ δύο ἀγγέλους νὰ βρίσκονται σὰν φρουροὶ σὲ ἔνα παλάτι καὶ τὸν ὁδηγοῦσαν στὸν Βασιλιὰ. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅραμα ἀπέκτησε χαρμολύπη καὶ ἀρχισε νὰ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὰ

γῆινα καὶ τὶς μέριμνες. Ἀρχισε νὰ ἀναγινώσκει ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν Ἀγίων, ἴδιαίτερα τῶν ἀσκητῶν Πατέρων, καὶ ἔτσι ἄναψε μέσα του ἡ ἐπιθυμία νὰ μονάσει. Διέλυσε τὸν ἀρραβώνα του καὶ ἤκείνησε μιὰ ἀσκητική ζωὴ μέσα στὸν κόσμο προετοιμάζοντας τὸν ἑαυτὸν του γιὰ τὸν ἀγῶνα ἀσκησῆς στὸ Ἅγιον Ὄρος. Νήστευε καὶ προσευχόταν ἐκεῖ ποὺ ἔμενε στὰ περίχωρα τῆς Ἀθήνας.

Τὸ 1921, μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ἀσκητικῆς ζωῆς μέσα στὸν κόσμο, ἐφτασε στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ ἡ καρδιὰ του ἀναζητοῦσε πνευματικὸ ὁδηγό, γιὰ νὰ τὸν διδάξει τὴν νοερὰ προσευχὴν. Ἀλλὰ ἐνῶ ἔψαξε σὲ

ΤΕΓΕΝΤΑ ΓΕΡΟΥΛΙΑΗ

βράχια καὶ σπηλιές καὶ ὅπες δὲν βρῆκε κανέναν. Ἐτσι ἀποφάσισε νὰ μείνει μὲ τὴν αδελφότητα τοῦ Ἀγίου Δανιὴλ τοῦ Κατουννακιώτου, ἔναν πολὺ διακριτικὸ Γέροντα μὲ ὑψηλὸ πνευματικὸ χάρισμα, καὶ ὁ ὄποιος εἶχε θεσπίσει ἕνα μετρίου βαθμοῦ ἀσκητικότητας πρόγραμμα γιὰ τὴν συνοδία του. ὁ Φραγκίσκος ὅμως ἀναζητοῦσε κάτι πιὸ αὐτητόρο καὶ ἥθελε νὰ ζήσει μὰ αὐτητὴ ἀσκητικὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀφιερωθεῖ πλήρως στὴν ἔξασκηση τῆς καρδιακῆς εὐχῆς.... Η καρδιακὴ εὐχὴ ἀπαιτεῖ σιωπὴ καὶ ταπείνωση. Ὁ Γέρων Δανιὴλ βλέποντας τὴν ἐπιθυμία τοῦ Φραγκίσκου γιὰ κάτι ὑψηλότερο, ἀποφάσισε νὰ δώσει εὐλογία στὸν Φραγκίσκο νὰ πηγαίνει σὲ μιὰ κοντινὴ σπηλιὰ καὶ μόνος του ἐκεῖ νὰ λέει τὴν εὐχή, καὶ νὰ ἔρχεται νὰ τὸν συμβουλεύει στὰ πνευματικά. Ὁ Γέρων Δανιὴλ τοῦ εἶπε νὰ ζήσει ἔτσι, ἔως ὅτου βρισκόταν ἔνας συνασκητής ὁ ὄποιος θὰ τὸν συνόδευε στὸν ἀσκητικὸ ἀγῶνα καὶ ἔτσι θὰ ἀπέφευγε τὴν πλάνη.

Μιὰ μέρα ἀφοῦ πέρασε πολλοὺς πειρασμούς, τοῦ ἐδόθη ἡ θεωρία τοῦ Ἀκτίστου Φωτός καὶ ἀπέκτησε ἀδιάλειπτη εὐχή. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἡ προσευχὴ δὲν σταμάτησε νὰ λέγεται μέσα στὴν καρδιά του. Εἶχε πολλὲς πνευματικὲς ἀποκαλύψεις καὶ ἔζησε πολλὲς πνευματικὲς καταστάσεις.

Σὲ κάποια στιγμή, ὁ Γέρων Δανιὴλ τοῦ ἔστειλε τὸν πατέρα Ἀρσένιο, ὁ ὄποιος ἔγινε πιστὸς συνασκητής τοῦ Γέροντα Ἰωσήφ. Ἔγιναν ἀχώριστοι συνασκητες μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του Γέροντος. Ὁ πατέρας Ἀρσένιος ἔλεγε τὸν Φραγκίσκο, Γέροντα, ἂν καὶ δὲν εἶχε ἐκάρη μοναχὸς ἀκόμα. Στὸ Ἀγιον Ὄρος γιὰ νὰ γίνει κανεὶς Γέροντας πρέπει νὰ κάνει τέλεια ὑπακοὴ σὲ Γέροντα μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του. Κατὰ συμβουλὴ τοῦ Γέροντος Δανιὴλ οἱ δύο συνασκητὲς ἔγιναν



ΤΙΕΝΤΑ ΤΕΡΟΥΖΛΗ

μοναχοὶ ύπὸ ύπακοὴ σὲ δύο ταπεινὰ γεροντάκια στὰ Κατουνάκια, τὸν Ἰωσῆφ καὶ τὸν Ἐφραίμ. Ὄταν ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας Ἰωσῆφ, ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἀποφάσισε, βλέποντας τὸν ἀγῶνα τοῦ Φραγκίσκου, ὅτι ἡταν ἔτοιμος νὰ λάβῃ τὴν μοναχική ἀγγελική κουρά. Τὸ Σάββατο στὶς 31 Αὐγούστου 1925, τὴν ἡμέρα τῆς κατάθεσης τῆς τιμίας ζώνης τῆς Παναγίας μας, ὁ Φραγκίσκος ἔγινε μοναχὸς στὸ σπήλαιο τοῦ Ἀγίου Αθανασίου τοῦ Αθωνίτου μὲ τὸ ὄνομα Ἰωσῆφ, τοῦ Γέροντός του.

Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἐκοιμήθη καὶ ἐκεῖνος, καὶ ὁ Γέρων Ἰωσῆφ ἔγινε Γέροντας κατὰ τὴν παράδοση. Ἀρκετοὶ προσῆλθαν μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ μείνουν κοντὰ στὸν Γέροντα Ἰωσῆφ ἀλλὰ λίγοι ἔμειναν γιατὶ τὸ τυπικὸν ἡταν πολὺ αὐλιστηρό, καὶ ὁ Γέροντας ἐπέμενε στὴν εὐχὴ καὶ τὴν ταπείνωση. Ή κύρια συνοδία του ἡταν πέντε μοναχοί, ὁ πατέρας Ἀρσένιος ὁ συνασκητὴς του, ὁ πατέρας Ἀθανάσιος ὁ κατὰ σάρκαν ἀδερφός του, ὁ πατέρας Ἰωσῆφ ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὁ μετέπειτα Γέροντας Ἰωσῆφ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ὁ πατὴρ Ἐφραὶμ, ὁ μετέπειτα ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοθέου καὶ ιδρυτὴς πολλῶν μονῶν (33 τὸν ἀριθμό) στὴν Ἐλλάδα, Ἀμερικὴ καὶ Καναδᾶ, καὶ ὁ πατὴρ Χαράλαμπος, ὁ μετέπεια Γέροντας τῆς Μονῆς Διονυσίου. Ἐπίσης ύπο τῆς καθοδήγησή του ἡταν καὶ ὁ παπὰ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης ὁ ὄποιος ὀδηγήθη ἀπὸ τὸν Θεό στὸν Γέροντα Ἰωσῆφ γιὰ νὰ ώφεληθεῖ πνευματικὰ καθώς ἀνῆκε σὲ ἄλλον Γέροντα. Τὸ 1938 ἐπειδὴ ὁ Γέροντας Ἰωσῆφ ἀναζητοῦσε ἡσυχία, μετακόμισε ἀπὸ τὴν Σκήτη τοῦ Ἀγίου Βασιλείου στὴν σπηλιὰ τῆς μικρῆς Ἀγίας Ἀννης, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ 15 χρόνια σκληρῆς ἐπιβίωσης στὴν Ἀγία Ἀννα καὶ μὲ τοὺς περισσότερους πατέρες νὰ ὑποφέρουν σωματικά, ἀποφάσισε νὰ μετακομίσει τὴν συνοδεία του τὸ 1953 κάτω στὸ βουνὸν κοντὰ στὴν θάλασσα, στὴν Νέα Σκήτη. Ἐκεῖ θὰ ἔμενε γιὰ τὰ τελευταία ἔξι χρόνια τῆς ζωῆς του. Λίγους μῆνες πρίν τὴν ἐκδημία του, τὸν ἐπισέφτηκε ἡ Παναγία τὴν ὄποια ἀγαποῦσε καὶ σεβόταν πολὺ ὡς μητέρα του, καὶ τοῦ ὑποσχέθη ὅτι θὰ τὸν ἐπαιρνε τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως της. Ἔτσι καὶ ἔγινε. Ἐκοιμήθη στὶς 15 Αὐγούστου 1959, καὶ πῆγε μὲ τὸν Κύριο.

ΤΕΛΤΑΤΡΟΥΛΛΗ

“Θὰ κουρασθήτε πολὺ ἐάν δὲν κατανοήσετε ὅτι ἡ εὐχὴ πρέπει νὰ λέγεται μὲ προσοχή καὶ νῆψι νοῦ, θὰ εἶναι χαμένος χρόνος δίχως καρπό. Θὰ διαχέεται ὁ νοῦς καὶ ἡ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς σας σὲ προσωρινὰ καὶ κενόδοξα πράγματα, θὰ εἶναι σὰν νερὸ ποὺ δὲν ἔχει χρήση ἀλλὰ χύνεται στοὺς δρόμους.” Ἄγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ Ἅγιου Ἰωσήφ ἔχει μεταλαμπαδευτεῖ στοὺς ὑποτακτικούς του, τὰ τέκνα του, ποὺ ἔχουν ἐπαναφέρει τὴν Ὁρθόδοξην Παράδοση τοῦ Ἡσυχασμοῦ, τῆς νοερᾶς εὐχῆς καὶ τῆς νήψεως στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀλλὰ ἔφεραν τὸν Ἀθωνίτκο μοναχισμὸ καὶ στὶς ΗΠΑ καὶ Καναδὰ καὶ ώφελοῦν πολλοὺς ἀνθρώπους Ὁρθόδοξους μὲ τὶς διδασαλίες τους. Τὰ πνευμαϊκὰ τέκνα καὶ τὰ ἐγγόνια τοῦ Ἅγιου Ἰωσήφ, ἐπικαλοῦνται τὸν παπποὺ γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει στὴν πνευματικὸ τους ἀγῶνα, καὶ ἐκεῖνος στεκόμενος ἔμπροσθεν τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ μεσιτεύει καὶ προστατεύει ὅλους ποὺ τοῦ ζητοῦν βοήθεια.



(Ο Ἅγιος Ἰωσήφ μὲ τὴν συνοδεία του.)

ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΙΑΝΗ

ΤΟΝ ΙΗΝΑ ΆΥΓΟΥΣΤΟ θα εχουμε ΤΙΣ ΕΖΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1 Αυγούστου Ωρα 6:30 μ.μ - Αγιασμός για την αρχή του μήνα και στην συνέχεια ο πρώτος Παρακλητικός Κανόνας της Παναγίας μας.
(Μεγάλος Ναός)

3 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ωρα 6:30 μ. μ - Μέγας Παρακλητικός Κανόνας (Μεγάλος Ναός)

4 Αυγούστου - Μικρός Παρακλητικός Κανόνας - Ωρα 6:30 μ. μ
(Μεγάλος Ναός)

5 Αυγούστου Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – 6:30 μ.μ

**6 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΗ Ή Μεταμορφώσις Του Κυρίου
και Θεού και Σωτῆρος ήμών Ιησού Χριστού** (ευχή - σταφύλια)
Ωρα 6:30 μ. μ – Μικρός Παρακλητικός Κανόνας
(Παρεκκλήσιο Αγίου Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου)

7 Αυγούστου – Μέγας Παρακλητικός Κανόνας - Ωρα 6:30 μ. μ
(Μεγάλος Ναός)

8 Αυγούστου - Μικρός Παρακλητικός Κανόνας - Ωρα 6:30 μ. μ
(Μεγάλος Ναός)

10 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού (εκ μεταφοράς)
-Μέγας Παρακλητικός Κανόνας - Ωρα 6:30 μ. μ (Μεγάλος Ναός)

11 Αυγούστου - Μικρός Παρακλητικός Κανόνας - Ωρα 6:30 μ. μ
(Μεγάλος Ναός)

12 Αυγούστου - Μέγας Παρακλητικός Κανόνας - Ωρα 6:30 μ. μ
(Μεγάλος Ναός)

ΤΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ

13 Αυγούστου - Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στις 6:00 μ.μ και ακολούθως στις 7:00 μ.μ το **ΑΓΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ** (Παρεκκλήσιο Αγίου Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου.)

14 Αυγούστου Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία του (Παρεκκλήσιο Αγίου Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου.)

14 Αυγούστου Πανηγυρικός Εσπερινός Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ωρα 6:30 μ.μ – Μεγάλη Εκκλησία

15 Αυγούστου Ή Κοίμησις Τῆς Υδεραΐας Θεοτόκου

17 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εορτή Αγίων μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου και Αγίου Ανδρέα Στρατηλάτη και των συν αυτώ 2593 μαρτύρων.

25 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Αγίου μάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς (εκ μεταφοράς) και Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας

27 Αυγούστου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό (Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου - Ωρα 6:30)

29 Αυγούστου Μνήμη της απότομής της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστή και Αγίου Αλεξάνδρου (Μεγάλος Ναός)

31 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ωρα ενάρξεως Εσπερινού και Παρακλήσεων 6:30 μ.μ

Ωρα ενάρξεως Όρθρου 6:30 ώ.μ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥСΤΟΥ

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα τελείται στον Ναό μας την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου κάθε απόγευμα η ώρα 6:30, ο Παρακλητικός Κανών προς την Παναγία μας.

Οι παρακλήσεις θα αρχίσουν την Πέμπτη 1^η Αυγούστου και θα τελούνται καθημερινά στον Μεγάλο Ναό, εκτός Τετάρτης που θα τελούνται στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα. . Όσοι επιθυμούν να γράψουν ονόματα παρακαλούμε όπως το κάνουν στο ειδικό έντυπο που στάλθηκε μαζί με το περιοδικό μας και να το παραδώσουν στην Εκκλησία μας μέχρι την 1^η Αυγούστου. Σημειώνεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ονόματα που δόθηκαν τα περασμένα χρόνια.



(Η Κοίμησις της Θεοτόκου, 12ος αι.,
τοιχ. Ιερά Μονή Παναγίας Ασίνου, Νικητάρι)