



ΠΕΝΤΑΤΕΥΟΥΛΗ

Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Περιστέρωνας
Έτος Κ' Τεύχος 222 Ιούνιος 2025



Άσοι λυτίκιον Ήχος α'. Τοῦ λίθου σφραγίσθεντος.

Βλαστόντες εὐαγγελίον καὶ καρδιόντες ἀμαράντοντες, χορούντες
ἀλίων Πάντων εὐθυμήσωμεν τάντες, ἐν νύμνοις καὶ φῶδαῖς
πνευματίκαις, μιμούμενοι αὐτῶν Τας ἀρετᾶς, καὶ ἀλιώντες Τοὺς
τένναιοντες, ἀτὸ δυνατῆς συμφένωντες ἀνακράζοντες δόξα Τῷ
στεφανώσαντί νυμᾶς δόξα Τῷ ἀλιάσαντί δόξα Τῷ ἐν Τῷ Τῷ καὶ
οὐρανῷ νυμᾶς δόξανταντί.

(Ποίημα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου)

Ιούνιος 2025

ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΙΑΝΗ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου τελειώνει με την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μαζί της σηματοδοτείται και το τέλος των κινητών γιορτών της Εκκλησίας, που άρχισε με την Κυριακή Τελώνη και Φαρισαίου.

Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπήρξαν πολλοί Άγιοι. Υπάρχουν και σήμερα και ζούνε ανάμεσά μας αθόρυβα και ταπεινά. Κάποιοι από τους Αγίους είναι γνωστοί σε όλους μας και πολλοί Χριστιανοί έχουν το όνομά τους και γιορτάζουν τη μέρα της μνήμης τους. Μεταξύ αυτών είναι ο άγιος Δημήτριος, ο άγιος Γεώργιος, ο άγιος Νικόλαος, η αγία Αικατερίνα, που όλοι τους γνωρίζουν, αλλά και άλλοι που γιορτάζονται κατά τόπους, οι τοπικοί άγιοι. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που έζησαν και αγίασαν, χωρίς να γίνει γνωστή η ζωή τους. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, που με τη ζωή τους στη γη ξεχώρισαν στα μάτια του Θεού, γνωστούς και αγνώστους, τιμά η Εκκλησία μας αυτήν την Κυριακή.

Η βιογραφία, η ζωή πολλών Αγίων είναι γραμμένη σε κείμενα που λέγονται *Συναξάρια*. Εκεί, μπροστά από το όνομα του Αγίου διαβάζουμε συνήθως κι έναν χαρακτηρισμό, που φανερώνει με άμεσο τρόπο ποιος ήταν ο Άγιος. Έτσι, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας μπορεί να χαρακτηρίζεται:



ΤΕΝΤΑΤΡΟΥΛΗ

Άγιος: Είναι ο ξεχωριστός άνθρωπος, που έχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και όλη του η ζωή χαρακτηρίζεται από την αγάπη του για τον Χριστό.

Μάρτυρας: Είναι ο Άγιος που έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό, ομολογώντας την πίστη του σ' Αυτόν. Οι μάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διωγμών των τριών πρώτων αιώνων, μετά από βασανιστήρια, υπολογίζονται σε 11 εκατομμύρια. Αυτοί που προέρχονται από τις τάξεις των ιερέων, χαρακτηρίζονται Ιερομάρτυρες, ενώ από την τάξη των μοναχών, Οσιομάρτυρες. Οι μάρτυρες που υπέφεραν πολλά και βαριά βασανιστήρια έχουν τον χαρακτηρισμό Μεγαλομάρτυρες, ενώ οι νεαρές κοπέλες που μαρτύρησαν για τον Χριστό, ονομάζονται Παρθενομάρτυρες. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (15^{ος}-19^{ος} αι.) φάνηκε και μια άλλη τάξη μαρτύρων, αυτοί που προτίμησαν να χάσουν τη ζωή τους από το να γίνουν Μουσουλμάνοι, οι Νεομάρτυρες.

Οσιος: Είναι ο Άγιος που προέρχεται από τις τάξεις των μοναχών της Εκκλησίας.

Ομολογητής: Έτσι χαρακτηρίζεται ο Άγιος που ομολογεί τον Θεό, υφίσταται διώξεις και βασανιστήρια, αλλά δεν θανατώνεται. Ομολογητές εμφανίστηκαν κατά την περίοδο της Εικονομαχίας στο Βυζάντιο.

Εκτός από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς, οι Άγιοι έχουν και άλλους. Θα δούμε τους Προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη, τους Προπάτορες, τους Πατέρες – όπως τους Τρεις Ιεράρχες – τους Βασιλείς, τους Πανσόφους, και άλλες ονομασίες που παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά και ιδιότητες που είχε καθένας ή καθεμιά.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίστεψαν στον Εσταυρωμένο και Αναστημένο Χριστό. Όλη τους η ζωή ήταν συνυφασμένη και σε αρμονία με το Χριστό. Προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη χριστιανική διδασκαλία στη ζωή τους. Προσπάθησαν να πολεμήσουν τα πάθη τους και να στολίσουν τη ψυχή τους με τις αρετές και τα χαρίσματα.

ΤΕΝΤΑΤΡΟΥΛΗ

Οι Άγιοι είχαν πολλή πίστη και κατάφεραν να κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους, στο όνομα της Αγίας Τριάδας και γι' αυτό πολλοί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, κατά το Αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας (Εβ. 11, 33 – 37).

Παρακάτω, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, απευθύνεται στον καθένα από εμάς λέγοντας: «Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὅγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἀμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, δις ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾳ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν», («Δια τούτο, λοιπόν, καὶ ημεῖς, αφού ἔχομεν ολόγυρά μας τόσον μεγάλο νέφος αναριθμήτων αγίων, που εμαρτύρησαν και εμαρτυρήθησαν δια την πίστιν των, ας πετάξωμεν μακρυά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μερίμνας του βίου και προπαντός την αμαρτίαν, η οποία από όλα τα σημεία κατά τρόπον δελεαστικόν και προκλητικόν εύκολα μας περιβάλλει, και ας τρέχωμεν με επιμονήν και υπομονήν τον αγώνα, που ευρίσκεται ενώπιον μας. Δια να αντλούμεν δε θάρρος και δύναμιν, ας ἔχωμεν προσηλωμένα με πίστιν τα βλέμματά μας στον Χριστόν, τον αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάριν του μας χειραγωγεί στον δρόμον της τελειότητος. Αυτός αντί της μακαριότητος, την οποίαν είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός και αντί της χαράς την οποίαν εδικαιούτο να απολαμβάνη και ως ἀνθρωπος αναμάρτητος ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίμησε και υπέμεινε τον σταυρικόν θάνατον και κατεφρόνησε την εντροπήν και τον εξεντελισμόν προς χάριν ημών. Και δια τούτο ἔχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού»).

Άρα, ποια είναι η αποστολή μας; Ποιο είναι το έργο που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας μέχρι το τέλος της ζωής μας; Να μοιάσουμε και να γίνουμε Άγιοι, σύμφωνα με την Αγία Γραφή: «Ἄγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἄγιος εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26· Α΄ Πέτρ. 1,16).

Ομως, η ερώτηση που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας, είναι: «Θέλουμε να γίνουμε Άγιοι; Θέλουμε να περάσουμε όλες εκείνες τις

ΤΕΛΙΚΑ ΤΡΟΧΙΔΙΑ

δυσκολίες που πέρασαν οι Άγιοι για να μας καταστήσει ο Θεός Αγίους;».

Η απάντηση είναι όχι. Δεν είμαστε διατεθειμένοι, και πρώτος εγώ, να αφήσουμε την καλοπέραση και τη ψεύτικη ζωή που κάνουμε για να αγωνιστούμε. Ξέρετε τι θέλουμε; Να γίνουμε Άγιοι μέσα από τη ζωή μας· μέσα από όλες τις ευκολίες να μπούμε στη χορεία των Αγίων.

Ο Απόστολος Παύλος μάς δίνει μία συμβουλή: να έχουμε προσηλωμένο το βλέμμα μας στο Χριστό με πίστη. Να εμπιστευθούμε τη ζωή μας στο Χριστό. Να αφήσουμε ανοιχτή την καρδιά μας για να κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός. Να Τον εμπιστευθούμε και να προσευχόμαστε να γίνει το θέλημά Του. Όλοι οι Άγιοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Να γίνουν μεγάλοι μέσα στην κοινωνία, αλλά διάλεξαν να ταπεινώσουν το θέλημά τους στο θέλημα του Χριστού και να ακολουθήσουν έναν δύσβατο, ανηφορικό δρόμο που τελειώνει στην Ανάσταση και να ζήσουν αιώνια.

Ας πάρουμε αφορμή από τη σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων και ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Σε όλο αυτόν τον ανηφορικό δρόμο, θα έχουμε βοηθό και συγκυρηταίο τον ίδιο τον Χριστό και όλους αυτούς τους Αγίους.



**ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΙΑΝΗ
ΤΩΝ ΗΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ
ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

**1 Ιουνίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ Λ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ**

Αγίας Υπομονής και Αγίας Θεοδοσίας

-Πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού ιερέα μας π. Ανδρέα Μιτσή

**4 Ιουνίου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό
(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου - Ωρα 6:30 μ. μ)**

6 +7 Ιουνίου ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Εσπερινός και Θεία Λειτουργία στην Μεγάλη Εκκλησία .

(Παρακαλούμε να φέρετε μόνο νέα ονόματα γιατί θα μνημονεύθούν όλα τα ονόματα που δόθηκαν κατά το προηγούμενο Ψυχοσάββατο για αυτό παρακαλούνται οι πιστοί μην φέρουν ξανά τα ίδια)

8 Ιουνίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

(Δεν γίνονται μνημόσυνα την ημέρα αυτή. Όσοι έχουν μνημόσυνα παρακαλούνται να τελέσουν την προηγούμενη που είναι Ψυχοσάββατο.)

-Την εβδομάδα που αρχίζει δεν έχει νηστεία.

**9 Ιουνίου ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
(Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας)**

11 Ιουνίου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου και Αγίου Λουκά του ιατρού και θαυματουργού.- Μεγάλη Εκκλησία

**11 Ιουνίου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Ευμένιο τον νέο
(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου - Ωρα 6:30 μ. μ)**

ΤΕΝΤΑΤΡΟΥΛΗ

15 Ιουνίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

(από αύριο αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων)

19 Ιουνίου Αγίου Αποστόλου Ιούδα Θαδδαίου

(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου)

22 Ιουνίου ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Αγίου Ευσεβίου επισκόπου Σαμοσάτων

24 Ιουνίου Η Γέννηση του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου

και Αγίου Παναγιώτη του νεομάρτυρα

(Εκκλησία Αγίου Αντωνίου)

25 Ιουνίου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό

(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου - Ωρα 6:30 μ. μ)

29 Ιουνίου ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

- Μεγάλη Εκκλησία



**ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΟΡΘΡΟΥ**

**7:00 μ μ
6:30 π μ**

Ιούνιος 2025

ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητέ, Το Πνεύμα Της αλήθειας,
ο ωανταχού δαρών και Τα ωάντα ωληρών, ο θησαυρός Των
αἰαθών και ήων χορητός, ελθέ και σκήνωσον εν ήμιν,
και καθάρισον ήμάς αδό ωάσης κηλίδος, και σώσον,
Άλαθέ, Τας φυχάς ήμών. Άμήν.



Το παρόν έντυπο Πεντάτρουλλη Ιούνιος 2025,
εκδόθηκε εις μνήμη του αείμνηστου **Πέτρου Ματσούκα**
με έξοδα της συζύγου του Γιούλας και των θυγατέρων του Άντιας,
Ξάνθης και Άντρης. Το μνημόσυνο του, θα τελεστεί την Κυριακή
15 Ιουνίου 2025. Θερμά ευχαριστούμε την οικογένεια για την προ-
σφορά της. Παρόμοιες εισφορές για το περιοδικό μας
γίνονται δεκτές και θα δημοσιεύονται.