



# ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ

Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Περιστερώνας  
Έτος Ιθ' Τεύχος 215 Νοέμβριου 2024



Ο Άγιος Νεκτάριος μετά των Αγίων, Παχωμίου και Ανθήμου  
των εν Χίω .(εικόνα – τέμπλο Παρεκκλησίου Αγίου Νικηφόρου του  
λεπρού και Αγίου Ευμενίου του νέου στην Περιστερώνα,  
δια χειρός Αδάμου Αδάμου)

Νοέμβριος 2024

## Τι συμβαίνει με Το Halloween;

Εδώ και λίγα χρόνια έχει έρθει και στη χώρα μας μια καινούρια «γιορτή». Ήρθε κυρίως από την Αμερική και εισέβαλε στον τόπο μας από την τηλεόραση βασικά, ως διασκεδαστική και χαρούμενη εκδήλωση για τα παιδιά και όχι μόνο. Τέλη Οκτωβρίου γεμίζει πλέον και η πατρίδα μας με κολοκύθες, σκαλισμένες ή όχι, διακοσμήσεις και αξεσουάρ που έχουν να κάνουν με τρόμο, μαγεία και μεταμφίεση. Αφίσες και ανακοινώσεις ενημερώνουν τους νέους και τα παιδιά για διάφορες εκδηλώσεις. Ετοιμάζονται για το Χάλλογουιν...

### Τι είναι το «Halloween»;

Η γιορτή ξεκίνησε την προχριστιανική εποχή από τους Κέλτες της Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Βόρειας Γαλλίας. Οι ειδωλολατρικοί αυτοί λαοί θεωρούσαν –λανθασμένα βέβαια– ότι η ζωή ξεκίνησε από τον θάνατο και γιόρταζαν την αρχή του χειμώνα στις 31 Οκτωβρίου και την επόμενη μέρα, ως εποχή που κυριαρχεί το σκοτάδι. Ταυτόχρονα όμως πίστευαν ότι τη μέρα αυτή μπορούσαν οι νεκροί και τα πνεύματα του σκότους να περιφέρονται στον κόσμο των ζωντανών. Έτσι προσπαθούσαν να τους καλοπιάνουν. Μετά την εξάπλωση του Χριστιανισμού έγινε μια προσπάθεια να συνδεθεί με τη χριστιανική γιορτή των Αγίων Πάντων. Στις περιοχές λοιπόν αυτές και στο Ρωμαιοκαθολικό εορτολόγιο, η μνήμη των Αγίων μεταφέρθηκε για να εορτάζεται τότε, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, έχοντας συγχρόνως χαρακτήρα μνήμης και τιμής των νεκρών. Από εκεί βγαίνει και η ονομασία της γιορτής «All Hallows Evening» (παραμονή των Αγίων Πάντων) και με παραφθορά: Halloween.

### Είναι δηλαδή χριστιανική γιορτή πλέον;

Οι ειδωλόλατρες των περιοχών εκείνων αντέδρασαν στη χριστιανική προσπάθεια και γι' αυτό η γιορτή δεν αποκόπηκε ποτέ από την ειδωλολατρική της καταγωγή και δεν έπαψε να συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα και τη μαγεία. Προβάλλεται στους νέους ως μείγμα τρόμου και διασκέδασης, μείγμα πολύ δημοφιλές πλέον. Κυριαρχούν οι μορφές της μάγισσας, των φαντασμάτων, των ξωτικών (με μεταμφιέσεις και διακοσμητικά αντικείμενα) και φυσικά οι σκαλισμένες κολοκύθες. Γιατί οι κολοκύθες; Σύμφωνα με έναν αρχαίο κελτικό μύθο, τα σκοτεινά πνεύματα, που κυκλοφορούν αυτή τη μέρα ψάχνοντας τόπο να σταθούν, χρειάζονται λίγο φως, που το κρύβουν σε σκαλισμένες κολοκύθες ή άλλα λαχανικά. Γι' αυτό και η σχετική διακόσμηση...

## ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΑΗ

Ο ιδρυτής της εκκλησίας του Σατανά είπε ότι το να ντύνεσαι, είτε φορώντας μια στολή είτε βάφοντας τον εαυτό σου για το Halloween, ισοδυναμεί με λατρεία του διαβόλου.

Ο Anton LaVey, ο ιδρυτής της εκκλησίας του Σατανά, δήλωσε ο ίδιος ότι το ντύσιμο, είτε φορώντας μια στολή είτε βάφοντας τον εαυτό του στον εορτασμό του Halloween, σημαίνει ότι επιτρέπετε στον Σατανά να σας ανήκει. Είπε επίσης ότι όταν υιοθετείς τις παγανιστικές πρακτικές, υποσυνείδητα αφιερώνεσαι στον διάβολο. Χάρηκε στους Χριστιανούς που συμμετέχουν στην παράδοση, λέγοντας:

“Χαίρομαι που οι Χριστιανοί γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να λατρεύουν τον διάβολο τουλάχιστον μία νύχτα το χρόνο. Καλώς ήρθατε στο Halloween.”

### Τι θέση παίρνει η Ορθόδοξη Εκκλησία;

Σήμερα, κατά τους οπαδούς του, το Halloween είναι μία γιορτή χαράς και μεταμφιέσεων, με εύθυμες παρελάσεις και κεράσματα σε παιδιά και ενήλικες. Η εμπορική κίνηση είναι μεγάλη, σε κάποιες χώρες το κέρδος είναι τεράστιο, και γι' αυτό προβάλλεται θερμά.

Όμως,

- Αποτελεί έναν εύκολο τρόπο εξοικείωσης των νέων με τη μαγεία.
- Αποτελεί ακόμη, προθάλαμο για την ένταξη σε οργανώσεις μαγισσών, που κάνουν θραύση σε νεαρές ηλικίες, κυρίως στην Αμερική.
- Έχει παρατηρηθεί ότι εξοικειώνει ανεπαίσθητα αλλά σταθερά και με τον σατανισμό, και μάλιστα από τις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (πολλά Δημοτικά και στην Ελλάδα οργανώνουν εκδηλώσεις γι' αυτή τη μέρα). Στο σατανιστικό ημερολόγιο είναι μία από τις δύο σημαντικότερες γιορτές. Οι νεοειδωλολατρικές οργανώσεις θεωρούν το Χάλλογουιν επίσημη γιορτή και τη συνοδεύουν με ποικίλες τελετές.
- Πέρα από αυτά τα στοιχεία, στις ψυχές των παιδιών και των νέων, γίνεται συχνά σύγχυση όταν ανακατεύονται οι παραδόσεις μας με τα ξενόφερτα ήθη.



## ΠΕΝΤΑΤΕΡΟΥΛΛΗ

- Και κάτι ακόμη άξιο προσοχής. Υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια προσπάθεια ανάδειξης νέων εορτών, παγκόσμιων ημερών, που σταδιακά υποβαθμίζουν τις χριστιανικές γιορτές μας και μπερδεύουν τον νέο κόσμο για το ποια γιορτή είναι σημαντική και ποια όχι. Σ' αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η συγκεκριμένη μέρα.

Σε αυτά τα αισχρά, τα επιβλαβή και δαιμονικά έθιμα αφήνουμε τα παιδιά μας να γίνονται μέτοχοι και να τα θεωρούν φυσιολογικά μεταμφιέζοντας τους εαυτούς τους σε μάγισσες, ζωτικά, σκελετούς κτλ. Επιτρέπουμε στα αθώα παιδιά μας να συμμετέχουν σε μια «γιορτή» που κυριολεκτικά πραγματοποιούνταν και πραγματοποιείται ακόμα, από τους απανταχού σατανιστές για τη λατρεία του σατανά, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τη ζημιά που προκαλούμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε την άρνηση μας απέναντι στον Ιησού Χριστό ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο κυρίους. Ή με τον Χριστό θα είμαστε ή με τον μαμωνά (Ματθ. 6,24). Μας επισημαίνει επίσης ο Χριστός ότι, όποιος δεν είναι μαζί του, είναι εναντίον του (Λουκ. 11,23).

Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε με ποιον θέλουμε να είμαστε. Επιλέγουμε να εμπαίζουμε τον Θεό με το να συμμετέχουμε σε δαιμονικές γιορτές και ταυτόχρονα να θεωρούμε ότι είμαστε ενεργά μέλη της Εκκλησίας;

Η Αγία Εκκλησία μας, μέσω του Ιησού Χριστού, διδάσκει ότι ο Θεός μόνος του στέκεται στην κρίση πάνω σε όλα όσα κάνουμε και πιστεύουμε και ότι οι πράξεις μας είναι είτε για τον Θεό είτε ενάντια στον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά. Ως εκ τούτου, ας μην κάνουμε, όπως έκαναν οι παγανιστές Κέλτες, και να περιπλανιόμαστε στο σκοτάδι μιμούμενοι νεκρές ψυχές. Ας ανάψουμε λαμπάδες αγρυπνίας μπροστά από τις εικόνες των Αγίων μας, και μαζί με τις οικογένειές μας, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίσει πίστη και θάρρος να διατηρηθούμε ως Ορθόδοξοι χριστιανοί σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, και να μας γλυτώσει από το κακό.



ΠΕΝΤΑΤΕΡΟΥΛΛΗ  
**ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ  
ΤΙΣ ΕΖΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

**1 Νοεμβρίου** Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και Οσίου  
Δαυίδ του εν Ευβοία - *Εκκλησία Αντωνίου*

**2 Νοεμβρίου** Ώρα 4:30 μ.μ - *Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου  
Γεωργίου, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στο κοιμητήριο.*

**3 Νοεμβρίου** **ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ** Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφό-  
ρου - Ανακομιδή ιερών λειψάνων (*Μεγάλος Ναός*)  
(*Αγιασμός μετά την Θεία Λειτουργία στο Αρχονταρίκι για την έναρξη  
του Κατηχητικού μας σχολείου*)

**6 Νοεμβρίου** Δημητριανού επισκόπου Κυθρέας  
- *Εκκλησία Αντωνίου*

**6 Νοεμβρίου** Παρακλητικός Κανόνας και ΑΓΙΑΣΜΟΣ  
(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγ. Ευμενίου - Ώρα 4:30 μ. μ)

**8 Νοεμβρίου** Σύναξις Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ  
(Εκκλησιασμός παιδιών Β και Δ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου)  
(*Μεγάλος Ναός*)

**9 Νοεμβρίου** Νεκταρίου Πενταπόλεως  
(*Εσπερινός και Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία Αγίου Νικηφόρου  
και Αγ. Ευμενίου*)

**10 Νοεμβρίου** **ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ**  
Αγίων Μηνά , Βίκτωρος και Βικεντίου ( εκ μεταφοράς)  
και Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου

**13 Νοεμβρίου** Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου - *Εκκλησία Αντωνίου*

**Νοέμβριος 2024**

## ΠΕΝΤΑΤΕΡΟΥΛΛΗ

**13 Νοεμβρίου** Εσπερινός Αποστόλου Φιλίππου και στην συνέχεια το  
**ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟ Ώρα 4:30 έως 6:00 μ.μ**  
- Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου

**14 Νοεμβρίου Αποστόλου Φιλίππου**  
- Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου

**15 Νοεμβρίου** Αγίων Ομολογητών  
**Πρωινή Λειτουργία** - Εκκλησία Αντωνίου  
(Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων)

**16 Νοεμβρίου** Αγίου Αποστόλου Ματθαίου Ευαγγελιστού .  
**Όρθρος και Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτου**  
**Μόρφου κ. Νεοφύτου** - Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο  
Κωσταντίνου Χατζήμιχαηλ (Μεγάλος Ναός)

**17 Νοεμβρίου** **ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ**  
Γρηγορίου επισκόπου Νεοκαισαρείας

**18 Νοεμβρίου** Πλάτωνος και Ρωμανού μαρτύρων .  
**Πρωινή Λειτουργία** - Εκκλησία Αντωνίου

**19 Νοεμβρίου** Αβδιού προφήτου .  
**Πρωινή Λειτουργία** - Εκκλησία Αντωνίου

**21 Νοεμβρίου** **ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ**  
(Εκκλησιασμός παιδιών Γ' τάξης Δημοτικού Σχολείου και  
Προδημοτικής - Μεγάλος Ναός)

**22 Νοεμβρίου** Αγίου Ίακώβου **Τσαλίκη του εν Ευβοία**  
(Μεγάλος Ναός)

**23 Νοεμβρίου** Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου.  
**Πρωινή Λειτουργία** - Εκκλησία Αντωνίου

## ΠΕΝΤΑΤΕΡΟΥΛΛΗ

24 Νοεμβρίου **ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ** - Κλήμεντος ιερομάρτυρος.

25 Νοεμβρίου Αγίας Αικατερίνης και Απόδοση των Εισοδίων Θεοτόκου - Εσπερινός και Θεία Λειτουργία στην *Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου και Αγίου Ευμενίου* .

26 Νοεμβρίου **Στυλιανού του Παφλαγόνος** (*Μεγάλος Ναός*)  
(Εκκλησιασμός παιδιών ΣΤ' τάξης Δημοτικού Σχολείου)

27 Νοεμβρίου **Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Ευμένιο τον νέο**  
**( Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου - Ώρα 5:00 μ. μ)**

28 Νοεμβρίου **Στεφάνου του νέου και Ειρηνάρχου μάρτυρος**  
**Πρωινή Λειτουργία - Εκκλησία Αντωνίου**

29 Νοεμβρίου **Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου**  
(*Μεγάλος Ναός*)

30 Νοεμβρίου **Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου**  
(*Μεγάλος Ναός*)

**Ώρα ενάρξεως Εσπερινού 4:30 μ. μ**

**Ώρα ενάρξεως Όρθρου 6:30 π. μ**

**Ώρα πρωινής θείας λειτουργίας 6:15 π. μ έως 7:45 π.μ**



# ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ **ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ**

*Αγαπητοί Ενορίτες,*

*Η τέλεση του Ιερού Σαρανταλείτουργου κατά την διάρκεια της Σαρακοστής των Χριστουγέννων είναι μία αξιόλογη λειτουργική και πνευματική εμπειρία και η συμμετοχή σας σ' αυτό αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για σας και την οικογένεια σας.*

*Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνει στην Εκκλησία μας Σαρανταλείτουργο πριν από την εορτή των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμβρίου έως 25 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό έχουμε τυπώσει ειδικά δίπτυχα*



*για να γράψουν όσοι επιθυμούν τα ονόματα των ζώντων και τεθνεώτων τους. Τα δίπτυχα έχουν αποσταλεί μαζί το περιοδικό μας σε όλα τα σπίτια .*

**Παρακαλούμε όπως, αφού συμπληρωθούν παραδοθούν στον Ναό μέχρι 15 Νοεμβρίου.**

*Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η νηστεία της Σαρακοστής των Χριστουγέννων αρχίζει μαζί με το Σαρανταλείτουργο 15 Νοεμβρίου . Από 15 έως 12 Δεκεμβρίου εκτός Τετάρτης και Παρασκευής μπορούμε να τρώμε Ψάρι.*

***Σας Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή  
και Καλή Δύναμη στον Πνευματικό σας αγώνα!***

Το παρόν έντυπο Πεντάτρουλλη **Νοέμβριος 2024**, εκδόθηκε εις μνήμη της **Δέσπωσης Πέγκα** με έξοδα της οικογένειας της. Το μνημόσυνο του θα τελεστεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου. Θερμά ευχαριστούμε την οικογένεια για την προσφορά της. Παρόμοιες εισφορές για το περιοδικό μας γίνονται δεκτές και θα δημοσιεύονται.



# ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ

# ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ